

Winston Churchill: krav på ett Europas förenta stater



Winston Churchill 1874 - 1965

Winston Churchill, en tidigare arméofficer, krigskorrespondent och brittisk premiärminister (1940–1945 och 1951–1955), var en av de första som efterlyste ett Europas förenta stater. Efter andra världskriget såg han ett enat Europa som en garant för freden. Hans mål var att utrota nationalism och krigshets en gång för alla.

Han formulerade sina slutsatser, som grundades på historiska erfarenheter, i sitt berömda "tal till unga akademiker" på universitetet i Zürich 1946: "Det finns en utväg som... på ett par år skulle göra hela Europa... fritt och... lyckligt. Det är att återskapa den europeiska familjen, eller så mycket av den som vi kan, och att ge den en konstruktion under vilken den kan leva i fred, i säkerhet och i frihet. Vi måste bygga upp ett slags Europas förenta stater."

Därför började Winston Churchill, drivkraften bakom koalitionen mot Hitler, aktivt verka för Europas sak.

Winston Churchill blev även berömd som konstnär och författare: 1953 fick han Nobelpriset i litteratur.

Tidiga år

Winston Churchill föddes den 30 november 1874 i familjen Spencer-Churchill som var släkt med hertigarna av Marlborough, men hans mor föddes i Amerika. Efter en privilegierad barndom inledde Churchill 1888 sin utbildning på Harrow, en välrenommerad skola för pojkar i London. Han var ingen framstående elev och var därför inte särskilt förtjust i skolan.

När han tog sin examen 1893 behövde han tre försök för att klara av inträdesprovet till Sandhurst, den kungliga militärakademien. Men efter sin examen inledde han en militär karriär och under de följande fem åren deltog han i fem slag på tre kontinenter, fick fyra medaljer och förtjänstorden Order of Merit, skrev fem böcker och blev parlamentsledamot, allt innan han fyllde 26 år.

Politisk karriär

Medan han tjänstgjorde i den brittiska armén arbetade Churchill även som utrikeskorrespondent. När han rapporterade om boerkriget i Sydafrika skapade han rubriker då han flydde från ett krigsfångläger och återvände till England år 1900 för att bli politiker. Han valdes in i parlamentet och tjänstgjorde både som inrikesminister och marinminister. År 1915 tvingades han avgå efter en misslyckad militäroperation. Han bestämde sig för att gå med i armén igen och ledde soldaterna i Royal Scots Fusiliers sjätte bataljon i skyttegravarna i Frankrike. När en ny regering bildades 1917 blev han krigsmaterielminister. Under åren fram till 1929 satt Churchill på alla viktiga ministerposte utom utrikesministerposten.

År 1929 gled han ifrån sitt parti, de konservativa. Detta är inledningen på en period i Churchills liv som kallas "åren i vildmarken". Han fortsatte att skriva och publicerade många artiklar och böcker. Churchill var bland de första som insåg det växande hotet från Hitler, långt före andra världskriget, och den första som uttryckte sin oro.



Churchill gör V-tecknet för seger under ett tal i Europakongressen i Haag 1948.

Andra världskriget

Churchills farhågor besannades 1939 när andra världskriget bröt ut. År 1940 blev han premiärminister och ledde Storbritannien genom de svåra krigsåren. Han ingöt hopp och beslutsamhet hos brittena med sina inspirerande tal. Hans vägran att ens överväga ett nederlag eller att köpslå med nazisterna stärkte det brittiska motståndet, särskilt i början av kriget när Storbritannien var det enda land som aktivt motarbetade Hitler. Ändå förlorade han valet efter kriget. Han tappade emellertid inte sin förmåga att förutse framtida händelser, vilket bevisas av hans berömda tal i Fulton i Missouri om hotet från kommunisterna i Sovjetunionen, där han myntade det välkända uttrycket "järnridån".

Ett Europas förenta stater

År 1946 höll Churchill ett annat berömt tal på universitetet i Zürich där han förespråkade ett Europas förenta stater och uppmanade européerna att vända ryggen åt det förflutnas skräckscener och se framåt. Han slog fast att Europa inte hade råd att gå vidare med det hat och den hämndlystnad som har sitt ursprung i gamla oförrätter och att det första steget mot att återskapa den europeiska familjens rättvisa, barmhärtighet och frihet var att "bygga upp ett slags Europas förenta stater. Endast på detta sätt kommer hundratals miljoner arbetare att kunna återfå de enkla glädjejämnerna och förhoppningar som gör livet värt att leva."

Europarådet

Med sin vädjan om ett Europas förenta stater var Churchill en av de första som förespråkade en europeisk integration för att förhindra nya krig. Han krävde också att ett Europaråd skulle inrättas som ett första steg. År 1948 träffades 800 delegater från alla europeiska länder i Haag, med Churchill som hedersordförande, i en stor Europakongress.

Detta ledde till att Europarådet bildades den 5 maj 1949. Churchill själv var med på det första mötet. Hans uppmaning till handling drev fram ytterligare integration som man enades om på Messinakonferensen 1955, och som ledde fram till Romfördraget två år senare. Det var även Churchill som förde fram tanken på en "europeisk armé" för att skydda kontinenten och ge den europeiska diplomatin kraft bakom orden. Dessutom inrättades Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 1959 – ett decennium efter det att Churchill först förde fram tanken.

Winston Churchill inspirerade hela Europa och var den samlande kraften bakom de allierades kamp mot nazismen och fascismen. Han bidrog dessutom till den europeiska integrationen och var en förkämpe för Europasamarbetet.